



dan jij alleen met een uitgeschreven recept  
in stilte maar je hoort het naklinken  
de bakjes, de stemmen, de dagen  
niet zoals we haar kennen  
toch snij je de groenten  
pak je een blik tomaat  
laat je het borrelen  
neuriën

zij — de engel  
niet zoals we die kennen —  
zit in het fotoboek dat we doorbladeren  
wanneer we het huis opruimen  
op de vloer, rommel om ons heen  
in de gebrande cd'tjes in je prullenbak  
de lange autorit, samen zingen, plakkende bovenbenen  
gedeelde dropjes die blijven luiden  
hier uit nieuwe versterking  
diezelfde muziek

we leren haar opnieuw kennen  
— de metafoor  
de herinnering  
de houvast —  
in hoe we voortbewegen  
onze automatische piloot  
wat we vastlegden, deelden, wat we missen  
we leerden haar opnieuw kennen als de echo  
die is overgebleven

### ***Tilburgs Requiem***

*In 2024 viert de Stichting Beheer Crematorium voor Tilburg en omstreken haar 40-jarig bestaan. In het kader van dit jubileum vroeg het bestuur de componist Ron Antens een Tilburgs Requiem te componeren. Een cadeau voor heel Tilburg!*

*De indrukwekkende première vond plaats op 28 september 2024 in Schouwburg Tilburg. Met medewerking van Brabant Sinfonia, zangeres Ingrid van den Nieuwenhuizen, stadsdichter Frederike Luijten en tekstschrijver Frank van Pamelan.*