



Tekst Tilburgs Requiem

Frank van Pamelen

Ik denk dat het nu wel tijd is
Ik ga gewoon naar huis
En maak je geen zorgen
Nog even, dan ben ik thuis

Daar voel ik me veilig
Kom ik tot rust
Daar sluit ik m'n ogen
En droom ik van vroeger

Dan denk ik aan jou en
Hoe je naar me lacht
Want dan weet ik dat jij net
Aan mij hebt gedacht

En hoe ik soms even
Jouw leven doorkruis
Dus blijf aan me denken
Dan ga ik naar huis

(muziek)

Ik denk dat het nu wel tijd is
Dus ik ga gewoon naar huis
En maak je geen zorgen
Nog even dan ben ik thuis

Daar voel ik me veilig
Daar kom ik tot rust
Daar sluit ik m'n ogen
Droom ik van vroeger

Dan denk ik aan jou en
Hoor hoe je lacht
En dan weet ik dat jij net
Aan mij hebt gedacht

En hoe ik soms even
Jouw leven doorkruis
Dus blijf aan me denken
Dan ga ik naar huis

Dan denk ik aan jou en
Hoor hoe je lacht
En dan weet ik dat jij net
Aan mij hebt gedacht

En hoe ik soms even
Jouw leven doorkruis
Blijf hier aan me denken
Ik ga gewoon naar huis

Tilburgs Requiem

In 2024 viert de Stichting Beheer Crematorium voor Tilburg en omstreken haar 40-jarig bestaan. In het kader van dit jubileum vroeg het bestuur de componist Ron Antens een Tilburgs Requiem te componeren. Een cadeau voor heel Tilburg!

De indrukwekkende première vond plaats op 28 september 2024 in Concertzaal Tilburg. Met medewerking van Brabant Sinfonia, zangeres Ingrid van den Nieuwenhuizen, stadsdichter Frederike Luijten en tekstschrijver Frank van Pamelen.